

**EXCURSIE 12 SEPTEMBER:  
GEHEIME TUINEN EN DIRK TERSTEEG IN SITTARD**

Normaal verzamelen zich bedevaartgangers in het gebouw Mariapark tegenover de basiliek van Sittard. Zaterdagmorgen 12 september stonden Peer Boselie en Dieneke Onderdelinden van de Werkgroep Geheime Tuinen echter klaar om NTs-donateurs te ontvangen met koffie en vlaai en erna een wandeling door onbekend groen.

**Kleine groene oases verbinden**

Peer Boselie is stadsarchivaris en geestelijk vader achter het plan om de kleine groene oases rond het stadshart te revitaliseren en met een wandeling te verbinden. Hij is een enthousiast pleitbezorger en dat levert resultaat op. Gesloten tuinblokken rond de stadswallen zijn heropend, nieuw beplant en via borden wordt een verhaal verteld, zoals dat van de ongelukkige liefde in de Jardin d'Isabelle. De grote Ursulinentuin wordt een bezinningstuin, naast het Toon Hermanshuis ligt een roerende rozentuin voor kankerpatiënten en hun naasten. Verderop wachten middeleeuwse volkstuintjes en forten op hun nieuwe bestemming.

**Stadspark**

Het was een wandelexcursie, perfect voorbereid door Marjorie Gisolf-Smit en Hetty Benschop van de Excursiecommissie, dus liepen we na de Geheime Tuinen door het Stadspark naar De Ophovenermolen waar Guy Limpens aanschoof bij de lunch, landschapsarchitect en tevens stedelijk ontwerper in Sittard. Hij toonde de ontwerpen van Dirk Tersteeg uit 1921 voor het Stadspark en vertelde hoe het park er in fases kwam, de veranderingen erin, de bedreiging door bebouwing en vereenvoudiging van beplanting. Limpens richt nu zo authentiek mogelijk in de stijl van Versteeg het oorspronkelijke deel van het park opnieuw in. Tijdens de wandeling erna door de verschillende sferen van het park, zoals de grote vijver, het oude zwembad, de cirkels en de vierkante vijver, zagen we nieuw en oud naast elkaar. Guy Limpens is een kundig verteller en fervent beschermer van het groene culturele erfgoed. Langs lanen met fraaie tuinen, heggen en villa's wandelden we naar de markt voor de afscheidsborrel, niet alleen voor deze excursie.

Voor Hetty Benschop is dit het laatste seizoen als gewaardeerd lid van de Excursiecommissie: dankjewel Hetty!



Tekst: Gerritjan Deunk en  
Michiel Plomp  
Fotografie:  
Dieneke Onderdelinden en  
Gerritjan Deunk



Presentatie over de Geheime Tuinen door Peer Boselie in het Mariapark.



De begraafplaats van de zusters Ursulinen wordt onderdeel van een bezinningspark.



Landschapsarchitect Guy Limpens geeft tijdens de lunch uitleg over het Stadspark.



De plattegrond van het Stadspark, ontworpen door Dirk Tersteeg, heeft dezelfde schaal en hetzelfde ritme als de aansluitende woonbuurt.

**EXCURSIES IN 2016****25 JUNI FRIESLAND: TUINIEREN OP DE GRENS VAN NATUUR EN CULTUUR (BUSEXCURSIE)**

's Ochtends bezoeken we twee passievolle bedrijven: Cruydt-Hoeck in Nijeberkoop, met rondleiding van Jasper Helmantel, gevolgd door de 'Tuinen van Weldadigheid' in Veenhuizen. 's Middags bezoeken we de Ecokathedraal van Louis Le Roy, de voorloper van de huidige *Guerrilla Gardening*-beweging, en tot slot de tuin bij het kerkje van Oldeholtpade.



De middeleeuwse patronen zijn nog aanwezig in de voormalige volkstuintjes.

**9 JULI: TUINEN RONDOM EINDHOVEN (BUSEXCURSIE)  
(PROGRAMMA ONDER VOORBEHOUD)**

Drie tuinen staan op het programma: in Nuenen, Maarheeze en Lierop. Twee tuinen staan in de Open Tuinen Gids.

De tuin in Nuenen is opgebouwd uit verschillende tuinen (grassen, mediterraan, formeel en Japans). De tuin in Maarheeze is parkachtig van opzet en ligt deels in een bos. De tuin in Lierop ligt juist tussen weilanden en heeft fraaie vasteplantenborders, fruitbomen, een vijver en een tuinhuis.



De zusters van het Kostbaar Bloed hebben het klooster Agnetenberg verlaten, de schitterende tuin is gebleven.

**27 AUGUSTUS ROTTERDAM: URBAN GARDENING (BUSEXCURSIE)**

Net als New York, Londen en Berlijn is Rotterdam al jaren bezig met 'urban gardening/farming'. De Excursiecommissie biedt u een afwisselend programma: 's ochtends de community garden 'De Bajonettuin' en de recentelijk fraai vergroende Maasoevers met beplanting van Piet Oudolf. Lunch in een van Europa's grootste stadslandbouwbedrijven: 'Uit je eigen tuin'. 's Middags de Voedseltuin aan de Keileweg en het Dakpark (boven de Bigshops). Slotakkoord op Nederlands eerste grote oogstbare dak, de Dakakker aan de Schiekade.

*Meer informatie volgt in het maartnummer van het Tuinjournaal.*

**NTs-reis naar Duitsland van  
6 t/m 11 september 2016**

In september 2016 organiseert de NTs een tuin- en kunstreis naar Duitsland. Doel is Dessau, met beroemde parken zoals het Wörlitzer Park, Park Oranienbaum, Park Mosigkau en het Bauhaus Museum Dessau. Ook brengen we een bezoek aan Schloss Wilhelmshöhe in Kassel, zowel aan de baroktuin als aan de beroemde kunstverzameling.

Om de afstanden te overbruggen, wordt in vier verschillende hotels geslapen. In Dessau wordt gefietst. De parken zijn groot, dus belangrijk is dat u goed ter been bent. Ook zal er contact zijn met onze Duitse zustervereniging en belangrijke mensen uit de Duitse tuincultuur.

Als u geïnteresseerd bent, stuur dan uw naam en adres naar [info@tuinstichting.nl](mailto:info@tuinstichting.nl). In december of januari sturen we u dan meer informatie en prijzen.