

Terugblik op de lustrumviering van de NTs in Wageningen

Wat vierde de NTs een geweldig lustrum. Het was feestelijk, het had inhoud, de locatie was prachtig, en het was mooi weer. Aan alles was gedacht om de dag vlekkeloos te laten verlopen. En dat is gelukt, en hoe! Veel dank aan Emilie Goossens en Robertien Abersson van de Lustrumcommissie is hier op zijn plek.

Tekst: Beline Geertsema Fotografie: Marleen Kooij



Nieuwe slag maken

Het gonst nog door mijn hoofd. De aardige, lieve woorden van donateurs die ik nog niet kende. Mensen die kwamen vertellen waarom ze het zo fijn vinden donateur van de NTs te zijn. Ik heb mensen ontmoet met nuttige tips of opbouwende kritiek. En dan was er ons succesvolle Rozenproject, waarbij we de bedreigde collectie van Belmonte steunen en waarmee we maar liefst € 3.000,- hebben opgehaald! Op de lustrumdag zelf hebben we er 16 nieuwe donateurs bijgekregen. Ik werd er heel vrolijk van.

De paneldiscussie met de panelleden onderling, maar ook de interactie met de zaal hebben mij zeer geïnspireerd. De sfeer was vriendelijk en opbouwend. Van tevoren hadden we natuurlijk gehoopt dat de discussie ergens naartoe zou leiden, dat er een soort uitkomst zou zijn. Ik denk dat dat ook gelukt is. Een hele duidelijke boodschap was: meer contact zoeken met ambtenaren die belast zijn met het groene erfgoed binnen hun gemeente. Pak de dingen niet te groots aan, begin kleinschalige projecten en ga daar mee aan het werk. Zoek een gemeente waar veel mis gaat op het gebied van groen erfgoed, maak daar een pilotproject van. Maar zoek ook anderen die daar bij betrokken zijn en werk samen.

Resultaten vieren

Onze Suzanne Kooij haakte daar heel mooi op in en vertelde dat met sociaal tuinieren al zo gewerkt wordt. Het is duidelijk dat de NTs hard aan het werk moet om een nieuwe slag naar de toekomst te maken. Maar die mooie zaterdag in september was het echt even genieten van wat er wel allemaal bereikt is. En dat is wat we vierden!

