



Tekst - Julia Voskuil
Fotografie - Julia Voskuil en Sarah Hart

Reintje Gianotten
over het fenomeen Nieuw Vredelust



tuinieren aan de rand van Amsterdam

“Een beetje rommelen in je tuintje is heerlijk en het sociale aspect is minstens zo boeiend.” Reintje Gianotten kan het weten. Ze tuiniert al vijftien jaar op Nieuw Vredelust. Het is een volkstuinpark aan de zuidoost rand van Amsterdam, dat samen met nog drie grotere complexen ligt ingeklemd tussen wegen en het spoor. Een groene oase, waar het dierenleven welig tiert en stadsmensen tot rust komen. “Dat doet ieder op z’n eigen manier, maar tuinieren is het uitgangspunt.”

Als de naam Nieuw Vredelust u bekend in de oren klinkt, dan heeft dat vast en zeker te maken met het boek ‘Tuin in de branding’ (maart 2007). Reintje kan er alles over vertellen, want zij heeft het boek uitgegeven. “Bekende schrijvers hebben jarenlang in het geheim en onder pseudoniem hun tuin- en natuurbelevissen opgetekend in vers- en verhaalvorm, bij wijze van bijdrage aan het bulletin van Nieuw Vredelust¹. Het was een idee van Lien Heyting, toenmalige tuineigenaar op het park en kunstredacteur van NRC Handelsblad. Later vroeg ze of ik een bundeling wilde uitgeven. Het boek kreeg veel publiciteit, beleefde een herdruk en is ook als paperback uitgebracht.”

Tuin in de branding

Eén van de schrijvers heeft het toepasselijke pseudoniem Willem Woelrat gekozen. “Die dieren tieren hier welig”, zegt Reintje. “Soms ligt er ineens een plant om die geen wortels meer heeft, allemaal afgeknaagd.” Bij het belopen van haar gazon is duidelijk dat hier veel ondergrondse activiteit plaats heeft. Overal zak je weg. De eigenaresse van de tuin zit er niet mee. “Ik heb dit complex gekozen omdat er geen harkcultuur heerst. Er zijn hier allerlei soorten tuinders. Mensen die altijd met hun handen in de aarde zitten en grote plantenkennis hebben, maar ook mensen die willen recreëren en niet te veel tuinieren. Corvee is echter een verplichting, het complex moet netjes worden gehouden. Zeven zaterdagochtenden per seizoen is het klussen geblazen, plus een keer bladruimen in de herfst. Die corveebeurten hebben een leuk aspect, want je komt in contact met een brede doorsnede van de Amsterdamse bevolking, ook in leeftijd. Eén van de leden is 80, maar zijn tuin ligt er altijd keurig bij.

Bij het verschijnen van het boek heb ik een bijeenkomst in de kantine belegd om met de tuinders een feestje te vieren. De voorgedragen en gezongen teksten werden goed opgevat en het boek werd met instemming ontvangen.



Het illustere schrijversgezelschap van ‘Tuin in de branding’ te gast op de tuin van Reintje, v.l.n.r. Maarten ’t Hart, Reintje Gianotten, Christa Heyting, K. Schippers, Hans Ree, Lien Heyting, Rudy Kousbroek en Adriaan van Dis (Ellen Jens, Erica Stigter).
Foto - Sarah Hart

Het ging toch maar over ònze tuin!” De titel is uitverkocht, maar bij het modern antiquariaat zijn nog exemplaren te bemachtigen.

Volkstuin als fenomeen

Het reilen en zeilen op Nieuw Vredelust geeft Reintje minstens zoveel plezier en ontspanning als het tuinieren zelf. “Bij de aanvang van een corveebeurt wordt er eerst flink gemopperd over dat verplichte klussen, maar bij de koffie heeft iedereen plezier. Het klagen is een soort rituele dans!”

Hoe fanatiek tuiniert Reintje eigenlijk? “Niet fanatiek, maar ik kan het moeilijk missen. Bij mijn ouders in Hilversum deed ik wel eens wat in de tuin, maar toen ik in Amsterdam ging wonen om te studeren, was ik lang tuinloos. Soms hielp ik vrienden en later ging ik moestuinieren bij een gekraakte boerderij, even buiten de stad. De ervaring die ik daar opdeed, kwam goed van pas op Nieuw Vredelust. Mijn tuin is traditioneel, een beetje saai. Elk jaar zaai ik afrikaantjes, want ik ben dol op de geur. *Tagetes patula* ‘Linnaeus’² kocht ik op Bingerden van De Kleine Plantage en een andere komt uit zaad van de Palmengarten in Frankfurt. Woelratten en konijnen horen er ook bij. De konijnenfamilie huist onder een enorme conifeer, die ik eigenlijk niet mooi vind.”
In Reintje’s tuin heeft alles z’n plaats.

Nieuw Vredelust

- ligt in de Duivendrechtse polder (omgeving Amsterdam Arena)
 - heeft ruim 100 tuinen (met huisje)
 - is aangesloten bij de AVVN (landelijke organisatie hobbytuinders) en de Bond van Volkstuinders (29 volkstuinparken Amsterdam)
- info: www.nieuw-vredelust.nl

1 Tuin in de branding

Maarten ’t Hart: Cor de Niet/Fiona Fruitvliet
Christa Heyting: Stijn Staak
K. Schippers: K. Tuinders
Hans Ree: H. Koning/Willem Woelrat
Lien Heyting: L.S. Zeeman/Iris Perk
Rudy Kousbroek: Jan Salie
Adriaan van Dis: Jan Balkon

2 *Tagetes patula* ‘Linnaeus’

Botanische vorm met kleine, warmrode bloemen. Wordt 50-100 cm hoog en bloeit vanaf juni tot de vorst. Zon of lichte schaduw. Verkrijgbaar bij o.a. De Kleine Plantage (Eenrum) en Lieve Adriaensens (Buggenhout, www.silene.be).