

Tekst - Jet van Dam van Isselt

Fotografie - Brigitte Gentis

Wanneer we via een diepgevroren en wit bepoederd landschap naar Warnsveld rijden, vragen we ons zorgelijk af waar we eigenlijk mee bezig zijn. Het is onze missie om u een tuin te beschrijven voor het Tuinjournaal dat in het voorjaar bij u in de bus ligt, wanneer u na een kille winter en temidden van uw zaaigoed hunkert naar een sappig, groen uitje.

Welnu, wij kunnen u verzekeren dat een tochtje naar de Overtuin in Warnsveld uw wens zal vervullen. Terwijl we ons nu vergapen aan de schoonheid van een heel oude tuin, waarvan de structuur zich in haar winterse eenvoud tot op het bot laat zien, worden we tegelijkertijd betoverd door de briefkaart-charme van pasgevallen sneeuw. En dat alles voelt goed!

Jonge meisjes met groene vingers

Het gaat hier om een tuin die in 1832 als Engelse landsschapstuin werd aangelegd en met bijbehorend huis in 1897 werd gekocht door de familie Verloren van Themaat. Twee ongetrouwde dochters uit deze familie stortten zich vol enthousiasme op de tuin en begonnen er tevens vruchtbomen te kweken. Deze twee vooruitstrevende dames bekwaamden zich in het enten van hun vruchtbomen, zodat ze even later een vruchtbomenkwekerij elders in Warnsveld konden bevoorraden met hun eigen entmateriaal. Het verhaal gaat dat ze probeerden de veilingprijzen voor de vruchtenopbrengst te beïnvloeden door de oogst tijdelijk bij hun neef, die het belendende huis bewoonde, in de kelder te dumpen. Een moderne manier om later een hogere prijs te genereren. In deze periode werd de Overtuin ook verrijkt met uitbundige bloemborders.

Lustoord

Latere bewoners hebben nog vele bomen toegevoegd aan dit al bijzondere paradijs, zodat er tenslotte een ware schat aan laan- en sierbomen groeide. Door gebrekkig onderhoud raakte de tuin in verval. In 1986 werd de Stichting Warnsveldse Monumenten de nieuwe eigenaar. Samen met de P.H.B. en de hulp van vele enthousiaste vrijwilligers is de Overtuin inmiddels teruggebracht tot het lustoord dat de oorspronkelijke eigenaars voor ogen moet hebben gestaan.

Wij bewandelen onder leiding van Annette Meesters, bestuurslid van de Stichting, de krakend besneeuwde paden en bewonderen de kale takken van de oudste beschreven Nederlandse honingboom (Sophora) en tulpenboom (Liriodendron) en nog enkele andere eeuwlingen, zoals kastanjes, lindebomen en rode en bruine beuken, voorwaar, geen kleine jongens! Hier en daar zijn, noodgedwongen, bomen verwijderd. Het is zeer verheugend om te horen dat de Stichting Warnsveldse Monumenten en de PHB er alles aan doen om ervoor te zorgen dat zieke en dode exemplaren worden vervangen tot optimale instandhouding van het project. We zien een rond perk waarin zich de knoestige takken van een blauwe regen rond hun staketsel wringen. Nu nog met een hoog Anton Pieck-gehalte, maar later, overladen met zijn blauwe bloemenpracht, zeker van een oogverblindende schoonheid! In het voorjaar zullen stinzenplanten hun kopjes opsteken en gaan de paden zich roeren in hun poel.

Drie muzen

Naast de tuin die meer dan een hectare groot is en waarin men zich al wandelend kan wanen in een eeuw geleden, zeker omdat er het oude gerestaureerde tuinmeubilair en twee tuinhuizen in volle glorie staan te pronken, is er ook een ruimte waarin regelmatig exposities en muziekavonden worden gehouden.

Zo weten ten minste drie muzen zich verzekerd van een veilig onderkomen in Warnsveld.

En zo weet de Nederlandse Tuinenstichting dat hier echt toekomst is voor de historie!

U kunt de Overtuin bezoeken met uw tuinclub na afspraak. Daarnaast kunt u naar de open tuindagen van de Overtuin gaan of via www.kastelenentuinen.nl een tochtje bedenken. U vindt de Overtuin in de Open Tuinen Gids onder nr. 91.

Adres de Overtuin:

Molenstraat 6, 7231 KN Warnsveld

Telefoon: 0575-559989 Website: www.deovertuin.nl

E-mail: info@deovertuin.nl



Annette en Erik Meesters bij de blauwe regen.

De Overtuin: een vriendelijke en voorname plaats in Warnsveld