



Waar de Maartebloomkes bloeien

Njonken de paden bloeië wer de maartebloomkes de wiete ierde rûkt.

Tekst - Anne Wolff
Fotografie - Hans Kapiteijn

“Naast de paden, bloeien weer de lenteklokjes, de natte aarde geurt.” Zo beschrijft Baukje Wytsma de Martenastate in de vroege lente.

Al even vroeg in de lente voerde de NTs-excursie in maart langs eeuwenoude states waar holwortel en voorjaarshelmbloem uitbundig gedijen, en waar het geofende tuinoog de belofte zag van bloeiende velden gele anemoon, daslook, en longkruid.

De ontvangst was in het sfeervolle Sael van de Dekemastate te Jelsum, waar als verrassing de mogelijkheid werd geboden het huis te bezichtigen. Tuinbaas Wim Hoogendam leidde ons vakkundig rond door het perfecte landgoed. De bloei is nog schaars maar zonder bloemen valt de veelvormigheid van het blad van de stinzenflora des te meer op. Wie eind april de Dekemastate bezoekt zal een geel tapijt van bostulpen zien.

In Cornjum geeft een statige barokpoort toegang tot het openbare park van de Martenastate. Onder de oude bomen slingeren paden en waterpartijen, een herinnering aan het ooit in landschapsstijl aangelegde park. Aan de rand van het park ligt het gerestaureerde familiegraf omzoomd met oude beuken. De gestaag vallende regen leek hier uitstekend op zijn plek.

Na een bliksembezoek aan de Schierstins in Veenwouden werd doorgereden naar Kollum. Nog net de luifeltjes vermijdend manoeuvreerde de chauffeur de immense bus door de smalle straten om uiteindelijk, zo leek het, midden in een volgebouwd dorp te stoppen. Het contrast met de weidse weelde van de Roodbaard-tuin van de heer en mevrouw Lutz kon niet groter zijn. Beschermde in de kom van het dorp en door hoge bomen bloeiden de stinzenflora volop, waaronder lenteklokjes, holwortel, voorjaarshelmbloem, irissen en vele variëteiten narcissen. De eigenaren spraken met kennis en liefde over hun tuin. Wie voorheen mocht denken dat een stinzentuin zich redt zonder hulp, weet na het bezoek aan de Notaristuin wel beter. Jarenlang schikken, scheuren, wel overdacht planten én geduld leidden uiteindelijk tot de getoonde plantenrijkdom. De excursie liet een onverwacht mooi Friesland zien.

*Kom ook
Enthousiast geworden? De Nederlandse Tuinenstichting organiseert voor haar donateurs interessante excursies. Geef u op via de coupon achter in dit nummer van het Tuinjournaal en kom ook naar zo'n boeiende NTs-excursie.*

excursies 2009

VRIJDAG 26 JUNI

excursie

**Kasteel van Gaasbeek,
België**

De hoogste beuken van België

Op uitnodiging van onze zusterorganisatie* in België kunnen donateurs deelnemen aan een bezoek aan het park en de museumtuin van Kasteel van Gaasbeek in het Pajottenland, ca. 10 km ten zuidwesten van Brussel. (www.kasteelvangasbeek.be)

Het kasteel ligt midden in een uitgestrekt zeventiende-eeuws park. Wij bezoeken de toonaangevende Museumtuin, een ommuurde kasteelmoestuin met een unieke collectie leifruitvormen en -rassen uit de negentiende eeuw. In het park staan enkele historische gebouwen: onder andere de Sint Gertrudiskapel, het barokpaviljoen en een triomfboog. Daarnaast bezoeken we de particuliere tuin bij het 'Het Baljuwhuis', die speciaal voor onze donateurs wordt opengesteld. Het ontwerp van de Belgische tuinarchitect Erik Dhont is een toonbeeld van tijdloze, hedendaagse tuin- en landschapsarchitectuur in een beschermd historisch landschap.

Kosten voor donateurs en één introducté bedragen € 35,- pp; overige introductés betalen € 40,-. Inbegrepen zijn de lunch, rondleiding en toegang. De excursie begint bij het Kasteel van Gaasbeek om 11.00 uur.

**Open Tuinen van België houdt zich alleen bezig met de openstelling van particuliere tuinen in België.*



VRIJDAG 21 AUGUSTUS 2009

excursie

Almere en het Gooi

Groene geheimen in de polder

Vanaf 9.00 uur bent u welkom in het museum De Paviljoens in Almere. De excursie start met een film over de landschapskunstwerken die we gaan bezoeken. Waarna een rondrit volgt langs de verscholen groene geheimen in de polder, zoals de Groene Kathedraal van Marinus Boezem. Daarna naar het Gooi: de kleinschaligheid en het door de eeuwen gegroeide landschap vormen een opvallend contrast met het weidse polderlandschap van zuidelijk Flevoland. Na de lunch bezoeken we drie particuliere tuinen. Een tuin met een verrassende indeling waar de vaste planten als uit een hoorn des overvloeds de tuin in buitelen. Een tuin met een heuse wijngaard en een aantal karakteristieke oude elementen uit de periode van aanleg die, samen met imposante oude bomen, nog steeds bepalend zijn voor de sfeer in deze tuin. Tot slot een Piet Oudolf-tuin: fraaie hagen structureren de tuin met zijn prachtige borders en wuivende grassen. Rond 17.45 bent u weer terug in Almere.

Kosten: donateurs en één introducté € 52,50 pp; overige introductés € 57,50.

U kunt zich voor de excursies aanmelden via de coupon achter in dit nummer van het Tuinjournaal.

